

Ouderkamer DIRIGENT

Programma Ouderkamer De Dirigent voor week 46 en week 47

Dinsdag 16 november 8.45 uur- 10.15 uur

We praten met elkaar over de nieuwe maatregelen rondom corona die op vrijdag 12 november zijn aangekondigd.

We houden daarbij rekening met de voorschriften van het RIVM.

- We zetten een mondkapje op bij binnenkomst. Dit mag af als je zit.
- We houden 1,5 m afstand.

Zo houden we het veilig voor elkaar!



Dinsdag 23 november 8.30 uur – 12.00 uur

Op dinsdag 23 november brengen we samen een bezoek aan Ontdekstation 013.

We gaan er met de bus naar toe.

De bus vertrekt om 8.30 uur voor de school.

- Wij krijgen er informatie over de kansen en mogelijkheden voor onze kinderen om in de sector techniek aan de slag te gaan.
- Welke opleidingen zijn er en welke banen zijn er mogelijk.
- We gaan in gesprek met mensen die in de techniek werkzaam zijn en kunnen aan hen onze vragen stellen.
- Het bezoek duurt tot 11.30 uur. Daarna brengt de bus ons weer terug naar school.

Iedereen die mee wil gaan, dient zich van tevoren aan te melden in de Ouderkamer bij Annie Meens in verband met de plaatsen in de bus.



Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen

De Bibliotheek Wagnerplein organiseert samen met de Ouderkamer De Dirigent voorlezen in verschillende talen.

Op **maandag 29 november** gaan we weer "Samen lezen en zingen", deze keer in 't **Turks en Nederlands**. Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom bij de Ouderkamer De Dirigent.

Voorlezen draagt enorm bij aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. De Bibliotheek en de Ouderkamer willen hierbij ouders graag op weg helpen.

Op maandag 29 november staat het voorlezen helemaal in het teken van het thema feest. "Samen lezen en zingen", is van 9.15 tot 10.00 uur, bij de Ouderkamer De Dirigent voor peuters, kleuters en hun ouders.

We gaan voorlezen uit het prentenboek: "Mmm...een taart!".

Beer ziet een heerlijke taart voor het raam staan. Mmm..., lekker, een taart. Maar o jee, hij staat helemaal boven voor het raam. Het varken komt helpen. Dan de hond, de haas en nog meer dieren. Zullen ze hoog genoeg kunnen komen?

Kom je luisteren en meedoen? Misschien heb jij een goede tip voor beer.

We gaan samen lezen in het Nederlands en in 't Turks met een vertelkastje en daarna samen zingen met Rosalyn (Factorium Tilburg). De verwerking van het verhaal gaat d.m.v. spelletjes en liedjes, die erg leuk zijn voor de kinderen, maar ook essentieel bij het aanleren van begrippen. Wij hebben er erg veel zin in, kom je ook?

